



Beste donateurs,

Nu Botswana de grenzen weer ontsluit, zijn ook de deuren van de dagbesteding weer geopend. Het aantal ouderen is inmiddels uitgebreid van 80 naar 90. Om voldoende afstand te houden tijdens het vervoer, komen ze in groepjes van 7 per dag. Ze zijn erg blij dat ze weer naar hun "home" kunnen. Eén oudere bracht als dank pompoen- en watermeloenzaden mee. Een goed getimede gift, want de regens zijn vroeg dit jaar. In één week is de dorre bush veranderd in een groene oase. Het is duidelijk waarom het woord "Pula" zowel regen als zegen betekent.



Er is nog een reden dat we blij zijn met de regens. De afgelopen maanden is er geld ingezameld voor een borehole, zodat er geen water meer gekocht hoeft te worden en er een (moes)tuin kan worden aangelegd. Helaas blijkt de borehole nauwelijks water te geven, een probleem dat hier vaker voorkomt. Omdat we dankzij jullie giften voldoende geld hebben, zijn we meteen overgeschakeld op een alternatief plan: regenwater opvangen. Rond het dak van de dagbesteding zijn goten gemaakt met een afvoer naar aan elkaar gekoppelde jojotanks. In totaal kunnen we nu 25.000 liter water opvangen. De tuin gaan we grotendeels aanleggen met succulenten die geen water nodig hebben en voor de moestuin komt een irrigatiesysteem met het water van de douches en de keuken.

Voor de ouderen duurt dat allemaal veel te lang. De meegebrachte zaden zijn inmiddels met groot enthousiasme in het wilde weg uitgestrooid.



Zonder jullie hulp zou dit allemaal niet mogelijk zijn. We willen jullie dan ook heel hartelijk danken voor jullie bijdragen voor de ouderen en de watervoorziening en we hopen heel erg dat jullie Polokong ook volgend jaar weer willen steunen.

Hele fijne feestdagen en een aanraakbaar 2021

Marianne Sprey, Huub Claessen, Conny Berends en Ellie Roetgerink